



Ilse Anthonijsz

VOORZITTER



Interview met Ilse Anthonijsz, nieuwe voorzitter VYN

30 september 2023

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering werd Ilse Anthonijsz door de leden van de VYN aangesteld als nieuwe voorzitter van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Er waren vier kandidaten waar gesprekken mee zijn gevoerd, en het bestuur en de Raad van Advies hebben met deze mensen gesproken. Uiteindelijk is er gekozen voor Ilse. Ilse werd dan ook met applaus ontvangen tijdens de vergadering.

In dit interview stellen we haar heel graag aan je voor.

Hoe heeft je achtergrond en ervaring je geleid naar het voorzitterschap van de VYN?

"Na mijn studie bedrijfskunde heb ik jarenlang gewerkt in het bankwezen en vervolgens in de wereld van vakbekwaamheid, opleidingen, examinering en certificering. Als interimmanager deed ik in verschillende stichtingen en verenigingen bestuurlijke ervaring op, vaak in een voorzittersrol. Maar het was pas na een tumultueuze periode in mijn leven dat ik de yogamat ontdekte. Yoga voelde als thuiskomen. Het was bijna vanzelfsprekend om de verdieping te zoeken in de yogadocentenopleiding bij Saswitha. Voor mij viel alles op zijn plek."

Naast haar rol als yogadocent blijft Ilse werken als interimmanager in de asbestbranche, waar ze examinering en certificering heeft geprofessionaliseerd, vertelt ze. "Naast mijn eigen yogaschool werk ik nog steeds als interimmanager. Mijn ervaring uit het bedrijfsleven en andere nevenfuncties komt nu samen in het voorzitterschap van de VYN. Toen de kans zich aandeed om voorzitter te worden, voelde het als een natuurlijke stap om mijn interesse voor deze functie kenbaar te maken."

Welke ervaring en kwaliteiten neem je mee in de rol van voorzitter?

Ilse: "Mijn inzicht en ervaring in brancheorganisaties, opleidingen, examinering en certificering zijn van grote waarde en komen nu goed van pas. Ik ben gewend om mensen met verschillende belangen te begeleiden naar gemeenschappelijke doelen. Ik luister naar mensen en geef ze de ruimte om hun ideeën te delen. Daarnaast ben ik ook vrij pragmatisch van aard en vind ik het leuk om altijd het grotere geheel te blijven zien."

"Ik wil graag mijn bijdrage leveren om kwaliteitsyoga en het vak van yogadocent de plaats te geven die het verdient."

Wat inspireerde je om betrokken te raken bij de VYN en voorzitter te worden?

"Direct na het afronden van mijn opleiding bij Saswitha werd ik lid van de VYN. Ik begrijp uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat professionals samenwerken om de kwaliteit van hun vak te waarborgen. Ik wilde graag actief worden in de wereld van yoga.

Door mijn deelname aan de Toetsingscommissie zag ik hoe gepassioneerd en serieus yogadocenten zijn wanneer het gaat om vakbekwaamheid. En hoe met veel toewijding de yogadocentenopleidingen voor relatief kleine groepen mensen (vergeleken met bijvoorbeeld de wereld van het bekostigd onderwijs) een kwalitatief hoog opleidingsprogramma neerzetten. Ik heb ook ervaren hoeveel voldoening yoga kan geven aan cursisten en docenten. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om kwaliteitsyoga en het vak van yogadocent de plaats te geven die het verdient."

Hoe zie je de samenwerking en betrokkenheid van leden, en ervoor zorgen die iedereen zich gehoord en betrokken voelt?

"Leden staan centraal in onze vereniging. We moeten transparant zijn over wat we als vereniging doen en waar we naartoe gaan. Er moet ruimte zijn voor leden om hun stem te laten horen, om ideeën aan te dragen, en om actief deel te nemen. De VYN is een vereniging van en voor leden, en ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk de liefde en passie voor het vak van yogadocent kunnen uitdragen."